

# DE GESCHIEDENIS VAN DE WERELD

TEKENINGEN : L. EN F. FUNCKEN

TEKST DOOR J. SCHOONJANS

## VREDE IN EUROPA

**T**OEN de oorlog van 1870 was uitgewoed had Europa behoefte aan rust en vrede. Gedurende 43 jaar zal het rustig blijven. Waren de mensen dan zo redelijk en vredelievend geworden? Neen, maar de grote mogendheden hadden er belang bij zich een tijdje koest te houden. Om te weten hoe de zaak juist in mekaar stak, doen we even de ronde van de Europese hoofdsteden.



### BERLIJN

**H**ET Duitse keizerrijk was geboren. De boorling was tamelijk dik, hij zou groeien en een hele reeks kinderziekten moeten doormaken. Het « Tweede Rijk » omvatte o.m. katholieke provincies zoals Beieren. Tussen katholieken en protestanten wilde het gedurende 15 jaar niet boteren. Men noemde de strijd tussen die twee **Kulturkampf**. Ludwig Windthorst, rooms-katholiek politicus, zou zich met de hulp van de Welfen (Hannover), Denen, Polen en Elzassers geruime tijd tegen Bismarck verzetten. Duitsland wilde vrede.

### ROME

**H**ET koninkrijk van Italië was geboren en ook deze boorling had te worstelen met kinderziekten. Napoleon III had in Rome nog steeds een Frans garnizoen. Hij riep het terug in 1870. Toen eiste Victor Emanuel II dat de Paus zijn hoofdstad zou verlaten. Op 20 september 1870 viel het Italiaanse leger de Eeuwige Stad aan langs de bres van de Porta Pia. Italië bood de Paus zekere garanties aan, Pius IX weigerde ze en sloeg de koning in de ban van de kerk. De pausen zouden het Vaticaan niet meer verlaten. Meteen had Italië zijn « Romeinse kwestie » en... behoefte aan vrede!

### WENEN

**H**ET Oostenrijks-Hongaars keizerrijk was geboren, d.w.z. het was in een nieuwe vorm gegoten sedert Oostenrijk in 1866 uit Duitsland gestoten was. Het was een keizerrijk samengesteld uit Duitsers, Hongaren, Tsjechen en Slaven. Hoe moest men daaruit een eenheid smeden? Misschien was dat mogelijk door al deze volkeren rond de dynastie, rond de troon van keizer Frans-Jozef te scharen. Oostenrijk had dus zorgen genoeg in eigen huis en behoefte aan vrede!

### ST.-PETERSBURG

**I**N 1855 was er een nieuw Rusland geboren. Tsaar Alexander II, die zijn vader Nicolaas I was opgevolgd, schonk zijn onderdanen een zekere vrijheid. De slavernij werd afgeschaft in 1861. Polen kwam in opstand in 1863. Nihilisten, socialisten en terroristen kwamen de bestaande orde verstoren. Rusland slaagde er echter in Turkestan te veroveren. Er werd een begin gemaakt met de aanleg van de Transkaspische spoorweg in afwachting van de Transsiberische. Rusland wilde vrede.

### PARIJS

**D**E Derde Franse Republiek werd geboren in 1870. Op 18 maart 1871 brak te Parijs een arbeidersopstand uit die men de Commune heeft genoemd. Een tijdlang konden de Communards of gefedereerden Parijs beheersen. Dan werd de hoofdstad echter veroverd door het leger. Openbare gebouwen werden in brand gestoken en het werd een vreselijk bloedbad. De aartsbisschop van Parijs, Mgr. Darboy werd door de Communards als gijzelaar doodgeschoten. Het laatst werd gevochten rond het kerkhof Père-Lachaise en op de Buttes-Chaumont en daar vonden 17.000 Communards de dood.

(Wordt voortgezet.)